

kleiner te zijn is wel geschikt om iemand in de war te brengen».

«Heelemaal niet», zei de Rups.

«Wel, misschien hebt u dat nog zoo niet onder-vonden», zei Alice, «maar wanneer u den een of anderen dag in een pop moet veranderen en daarna in een vlinder, dan zult u dan toch ook wel een beetje vreemd vinden, niet?»

«Volstrekt niet» zei de Rups.

«Wel, misschien denkt u anders over de zaak», zei Alice, «maar ik weet wel, dat *ik* het erg gek vind».

«Jij!» zei de Rups met verachting. «Wie ben jij?»

Zoo waren ze weer aan 't begin van het gesprek teruggekomen. Alice was een beetje geraakt, dat de Rups enkel zulke korte opmerkingen maakte. Ze richtte zich op, zoo hoog ze kon en zei op statigen toon: «Me dunkt, dat u mij eerst behoort te zeggen, wie u bent».

«Waarom?» zei de Rups.

Dat was weer een netelige vraag en daar Alice er geen deugdelijk antwoord op wist en de Rups in een zeer onaangename stemming scheen te zijn, ging ze heen.